



Stichting Vernieuwing en Herstel

e-mail: sybrandi@ziggo.nl tel. 0320-25 24 16.

Penningmeester Lelystad
NL98 ABNA 059.33.28.493.

Jaarverslag 2022

Beste vrienden,

Als werkers in het kader van de Stichting Vernieuwing en Herstel stellen we u op de hoogte van ons reilen en zeilen in het afgelopen jaar. We stellen het op de hoogste prijs, dat u zich bij ons werk betrokken voelt.

Retraitedagen

Ook dit jaar hebben we verschillende vormingsdagen gehouden. In de retraites bereiken we een steeds grotere diepgang. Iemand schreef: "We zijn weer overvloedig gevoed met Gods woord. Dankzij jullie inspanning, zielsverlangen en passie om mensen te onderwijzen, geeft God overvloedige vruchten in ons leven. Al 28 jaar kom ik naar Lelystad om van 10 tot 4 uur alles to me te nemen en er thuis mee aan de slag te gaan. Een grote zegening. Het kostbaarste wat wij onze (klein)kinderen kunnen geven is het geloof in Vader, Zoon en Heilige Geest!"

Joodse begraafplaatsen

Ook het werk van de stichting "Boete en Verzoening" aan de begraafplaatsen is een nieuwe fase in gegaan. We werken niet meer met groepen van 100 vrijwilligers, die we een weekje onderdak boden in een kampeerboerderij, maar met ongeveer de helft in aantal, waarbij de deelnemers allen voor eigen overnachting en maaltijden zorg dragen.

In **Assen** is er onder prachtige weersomstandigheden een hele week gewerkt onder leiding van Johan de Wolf met gemiddeld 43 personen per dag. De letters van de 350 stenen zijn van een nieuwe verflaag voorzien,

In **Hoogeveen** zijn met de geweldige medewerking van de Baptisten gemeente en gemiddeld 45 vrijwilligers in drie dagen tijd de 200 stenen opnieuw geletterd, een aantal stenen is gelijmd en rechtgezet. 'Groot Nieuws Radio' heeft opnames gemaakt, en er is een interview geweest met de 'Hoogeveense Courant'. Een aantal nieuwe medewerkers uit Drenthe werd op deze manier voor het eerst goed bepaald bij de motivatie van ons werk.

Een bestuurslid van de Nederlands Israëlitische Gemeente Drenthe schreef: "Nogmaals wil ik jullie graag ontzettend bedanken voor het hele bijzondere werk dat jullie doen. In Hoogeveen was ik er helemaal stil van en ontroerd over de liefde en inzet van al die mensen.

Philip Dijs is in **Utrecht** met een groepje vrijwilligers verder gegaan met het herstelwerk op de begraafplaats. Hierop reageerde het bestuur van de joodse gemeente: "Dankzij het enorme werk dat iedereen op de begraafplaats op het Zandpad heeft verzet onder leiding van Philip Dijs, kregen wij erkenning dat wij serieus werk willen maken van onderhoud en herstel van ons erfgoed. Die erkenning was een extra geldbedrag. Met dat geld gaan wij deze zomer het dak en de dakgoten van ons pand op de begraafplaats herstellen. Echt fantastisch!"

Onder leiding van Jeroen van Wees is er het hele jaar door regelmatig gewerkt aan de benedenverdieping van de **synagoge**. Een bestuurslid zei: “Dankzij jullie komt er straks letterlijk meer Joods leven in het gebouw. Dat is voor ons onbetaalbaar. En het resultaat hiervan is, in één woord, grandioos.”

In **Arnhem** wordt met een groepje vrijwilligers gewerkt onder leiding van Hans van de Stolpe. Er worden stenen gelijmd, geletterd, en grafhekken geschilderd.

In **Haarlem** is er een plaatselijk werkgroepje gestart dat voor het onderhoud zorgt. Zij zijn begonnen met het schoonmaken van de 154 grafperken. Ook werden er tal van stenen opnieuw geverfd.

In **Groningen** en **Dalfsen** gebeurde dit eveneens.

In **Edam** is er herstelwerk gedaan. Een bestuurslid zei: “Liefde woont in de ontmoeting. Ik dank G'd en ik dank jullie dat je die ontmoeting zoekt en waarmaakt.”

In **Rotterdam** zijn 15 sparren verwijderd.

In **Strijen** kwam een speciaal verzoek of we het kleine begraafplaatsje van 21 stenen, een schoonmaakbeurt wilden geven. In **Oosterhout** is ons gevraagd is om een huisje in elkaar te zetten, waar een chemisch toilet in geplaatst kan worden. Ook om 100 boompjes te planten.

In **Dordrecht** mochten we de grafperken herstellen en schoonmaken, en hier en daar nieuw grint aanbrengen.

Derde druk boekje Een Spijker aan de Brug”

De derde druk van het boekje over de motivatie van ons werk in de Stichting Boete en Verzoening is uitgekomen, en is eind januari 2023 in een officiële bijeenkomst overhandigd aan Opperrabbin Jacobs, en aan de heer Vleesblok van de Joodse Gemeente van Groningen.

Ik heb maanden lang gewerkt aan een update ervan. In deze uitgave staan nu ook onze werkzaamheden in het kader van verzoening met het Joodse volk van de afgelopen acht jaren. Het stemt me heel dankbaar, dat de aanvragen van joodse zijde binnen blijven komen. De hartelijke reacties geven aan, dat er door ons werk veel gebeurt in de harten van de joodse mensen, die wij de afgelopen periode hebben ontmoet. Het draagt wezenlijk bij aan een groeiend vertrouwen en herstel van de verstoorte relaties met de christenheid in het verleden. De Messiasbelijdende kunstschilder Marc de Klijn, die de tweede druk heeft geïllustreerd met zijn aquarellen, heeft ook de nieuwe uitgave verrijkt met zijn schilderijen. Het is werkelijk een prachtig exemplaar geworden.

Rabbijnenechtbaar vestigt zich in Lelystad

In het voorjaar kregen we bezoek van een jong echtpaar met twee kleine kinderen. De vrouw bleek de kleindochter van Opperrabbin Jacobs te zijn, getrouwd met een rabbijn uit Australië. Ze is ook de dochter van Rabbijn Stiefel van Almere. Ze wilden in Lelystad komen wonen om daar een thuisbasis te vormen voor joodse mensen uit de regio.

Ze hadden al een huis gekocht, maar daar moest nog heel wat aan gebeuren, voordat ze er in konden trekken. Ze hoopten op een aantal van onze mensen, om te helpen bij het opknappen van hun woning. Gerrit Hietland uit Almere was bereid de coördinatie op zich te nemen. Met een team van acht medewerkers van ons heeft het huis een complete verandering ondergaan. U begrijpt, dat het echtpaar heel erg dankbaar was.

Wij van onze kant hadden een dubbel grote motivatie, omdat wij tevens dachten aan de schade die wij christenen in diverse Europese landen in voorbije eeuwen bij joodse mensen thuis veroorzaakt hebben door de volksoplopen die na de paastijd plaats hadden met het motief: “De

Joden hebben eerst Christus gekruisigd en daarna hebben ze nog ontkend, dat Jezus is opgestaan. Schande!” En de christenen trokken met knuppels en bijlen de joodse wijk in en sloegen veel meubels kort en klein. In de Oekraïne werden soms vele tientallen Joden bij een dergelijke volksoploop verwond of gedood.