

Ontmoeting met rabbijn Chaïm Eisen op 21 juni 2017

Een lid van het bestuur van de Stichting voor 'Boete en Verzoening' maakte in het voorjaar van 2017 een rondreis door Israël. Ze zei: "We hebben hier een bijzondere avond gehad met Rabbijn Eisen, en ik heb hem de verklaring van onze Stichting aangeboden, met de grondslag van al ons werk, namelijk de verootmoediging en het werk op de joodse begraafplaatsen. De Rabbijn kon het stuk na een paar zinnen niet verder lezen. Hij haalde zijn vrouw erbij en samen hebben ze het gelezen." Zijn woorden waren: "Dit werk met deze verootmoediging, is zo nederig dat het ons beiden uit de gevangenis haalt en ons dichterbij elkaar brengt. Dit werk is de sleutel om uit de gevangenis te komen."



Rabbijn Chaïm Eisen, Jeruzalem

Op zijn verzoek nodigde onze Stichting hem uit voor een bijeenkomst. Op 21 juni 2017 waren 130 van onze medewerkers en belangstellenden in Nijkerk aanwezig bij de ontmoeting.

"Ik ben intens bewogen over u en uw werk. Positief. Hij herhaalde nog eens: "Dit werk is de sleutel om uit de gevangenis te komen. We zitten beiden in een gevangenis", zo drukt de Rabbijn het uit. Hij zegt: "Wij geloven niet, dat iemand verantwoordelijk is voor de schuld van iemand anders' (Deut. 24:16). "Ieder zal om zijn eigen zonde ter dood gebracht worden." [Hij bedoelt: de christenen van nu zijn niet verantwoordelijk voor de fouten van hun voorgelacht.] "Maar jullie nemen de verantwoording voor de groep waar jullie bij horen. Het is alleen maar door eerlijk naar die verantwoording te kijken, dat we bevrijd worden van die last [van het verleden]. Dan kunnen we een bladzijde omslaan. Het is heel belangrijk, dat we vandaag de dag die nieuwe pagina kunnen openen. Als Joden en Christenen zijn we geroepen om samen te gaan. Ik geloof, dat dit een sleutel is om Gods zegen in de toekomst te ervaren. Wij kunnen dit niet bewerkstelligen als wij niet heel erg terneergeslagen zijn door het verleden. Zonder verootmoediging gaat het niet."



"Uw overtuigingen en uw daden geven ons Joden de gelegenheid, deze nieuwe bladzijde om te slaan. Jullie werk gaat veel verder en veel dieper dan humanistische vriendelijkheid. Dit alleen zal ons uit de gevangenis halen." Hij gaat verder met te zeggen: "Een 'miracle' is het wat jullie doen in deze wereld. Wat jullie doen is een wonder! Wonderen komen van God en niet van ons. De grootste gift in onze traditie is, dat wij partners kunnen zijn van God."

God zegene jullie! zegt hij. " De rabbi wil graag met ons samenwerken.

"Zijn wij klaar om Gods wonderen te ontvangen in ons leven? Jullie stonden klaar om Gods Geest te ontvangen. Open geesten hebben, daar gaat het om. Door jullie wil Gods Geest werken in deze wereld. God heeft aan jullie een grote gave gegeven voor deze wereld. (Gen. 12:3 God zei: "Ik zal zegenen wie u zegent.") Veel Joden wachten tot christenen een 'statement' maken." [Hij bedoelt zo'n verklaring van die verootmoediging zoals we hem die hebben gegeven.] "We zullen dan schouder aan schouder kunnen bidden. Ik als Jood, jullie als christen."